

En toen waren er nog maar 4 ...

In september 2019 schreven we een nieuwsbrief over de reisboekwinkels in Nederland. Toen waren er nog 7 echte zelfstandige reisboekwinkels die je kon bezoeken. Daar zijn er nu nog maar 4 van over. Het gaat niet goed met de reisboekwinkels in Nederland. De nieuwe reiziger koopt zijn reisboeken steeds meer op het internet. Reisboekwinkeliers gaan met pensioen en de winkeluren worden voor de kleine reisboekwinkels vaak onbetaalbaar.

Stanley en Livingstone in de Schoolstraat in Den Haag was een van onze favoriete boekhandels en dat kwam toch vooral door de uiterst smaakvolle inrichting. Maar Harry en Nasja Berg vonden het tijd worden om er mee te stoppen en er was geen opvolger. Landschap Reisboekwinkel aan de Kleine Berg in Eindhoven sloot ook zijn deuren. In 2016 presenteerden we er nog Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven. Jammer want in de pijpenla van Frank Hovers was alles te vinden. Nu zweeft Frank met zijn winkel in de cloud. Ook voor Pied a Terre eindigde het bestaan als zelfstandige reisboekwinkel in het prachtige pand aan de Overtoom in Amsterdam. Pied a Terre trok in bij de veel grotere algemene boekhandel Scheltema aan het Rokin maar het is nog steeds de moeite waard om er rond te snuffelen en vergeet niet Ursula de groeten van ons te doen.

Reisboekwinkel A la Carte - de enige reisboekwinkel waar een auteur van ons achter de balie stond - was na een aantal omzwervingen door Amsterdam al eerder ingetrokken bij boekhandel Pantheon aan de Sint Antoniesbreestraat.

Alleen in Utrecht, Arnhem, Deventer en Groningen kun je nog in een echte zuivere zelfstandige reisboekwinkel terecht. Leuk om langs te gaan want elk van de winkels heeft zijn eigen sfeer. Natuurlijk verkopen ze allemaal onze gidsen net als veel andere boekwinkels met een mooie reisboekenafdeling.

